

## Dykkertur man ikke vil hjem fra

### Af John Møller Nielsen

I år gik Dykkerudvalgets junitur til Søjlerne ved Frederikshavn som dykkerstedet populært kaldes. Sandstenskorallerne ved Hirsholmen er nok et mere rigtigt navn.

Vi mødtes i Strandby kl. 09:00, og gik i gang med at laste Skawdyks fine dykkerbåd Oberon med alt vores udstyr. Solen skinnede, havet var blikstille, og det eneste lille minus var at vi ikke kunne fylde båden op med dykkere.

Vi var en blandet flok fra forskellige klubber, og ikke alle kendte hinanden, men det gjorde ikke noget.

Lidt senere sejlede vi fra havnen i Strandby ud mod Søjlerne, og efter lidt morgenmad om bord var vi på dykkerstedet. Der lå dog et andet dykkerskib på stedet, og da vi ikke kunne få fat på nogen af dem, så sejlede vi videre til det som de lokale kalder Hulekorallerne. Det minder faktisk meget om nogle formationer i Rødehavet, og der er da også dybe huller ind i dem. Hullerne kan med fordel udforskes med en dykkerlygte.

Vi blev inddelt i dykkerhold, og efter tur kom vi alle i vandet. Vi dykkede uden mellemliner og overfladebøjer pga. stedets natur, da vi ikke ville risikere at ødelægge noget.

Mens vi dykkede var der kommet et nyt dykkerskib ved siden af vores. Det var et hold juniorer fra en anden dykkerklub, der lige skulle se hvordan vi flaskedykkere gebærdede os. Vi gjorde forhåbentlig et godt indtryk på dem...

Efter vores første dyk var det tid til at åbne madpakkerne og fortælle lidt røverhistorier. Her er det jo fordelen at dykke med nogen man ikke kender, for de har jo heller ikke hørt ens røverhistorier tidligere.

Efterfølgende sejlede vi hen til Søjlerne, og her var mandskabet på den anden dykkerbåd kommet til overfladen. Vi lagde til ved siden af dem, og udspurgte dem om deres dyk på stedet.

Vi blev inddelt i hold igen, og gjorde klar til dagens andet dyk. Det var mit første dyk på Søjlerne, og jeg var spændt på at se hvad det nu var for noget. Vi havde et fantastisk dyk, selvom sigten ikke var alverden. Søjlerne er meget specielle, og meget begroet med planter som jeg ikke har set før i Danmark.

Vi havde alle et godt dyk, selvom en kom i overfladen lidt hurtigere end beregnet, men så kan man jo lære at lyne sin tørdragt, inden man hopper i.

Efter dykket snakkede vi om et tredje dyk, men det var ved at blive for sent, så vi valgte at sejle i havn igen. Det så dog ud til at regne inde i havnen, så vi tog en pause ude på vandet, hvor vejr og vind stadig var i sit bedste hjørne.

Da vi kom i havn skinnede solen, og vi gik i gang med at grille lidt pølser. Iskolde øl og vand kunne købes om bord på Oberon til fornuftige priser. Siddende på Oberon i Strandby havn med en kold øl, og en lækker grillpølse, så var det svært at sige farvel og komme hjem. Vi kunne jo altid overnatte på Oberon.

Fornuften vandt dog, så vi kørte hjem efter en lang dag, og efter et glas rødvin på sofaen var batterierne brugt op efter en dejlig dag med en dykkertur man ikke ville hjem fra.

Efter denne tur skal der lyde en stor tak til Skawdyk for at stille med kutter og et engageret mandskab til rådighed, som gjorde dagen til en rigtig god dag for os alle.

*DSF Dykkerudvalg arrangerer ture for interesserede dykkere. Turene går til forskellige steder, så man gerne skulle prøve noget nyt. Vi får hjælp fra de lokale klubber, som stiller båd og lignende til vores rådighed.*

*Hold øje med kalenderen, for vi vender tilbage næste år på samme tid, og hvis det er muligt, så prøver vi igen at arrangere et isdyk i Silkeborg søerne til vinter.*

